



ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αριθμ. Πρωτ. 290/2022

Αρχιεπισκοπική Έγκύκλιος για την έορτή τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως.

25 Δεκεμβρίου 2022

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ μέλη τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡμερήσια καὶ Ἀπογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὄργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

«Ἴδου ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἔξει καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσουσι τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ, ὃ ἔστι μεθερμηνευσόμενον μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός» (Ματθ. 1:23).

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Πράγματι ὁ Θεὸς εἶναι μαζί μας! Ὁ Θεὸς γίνεται ἄνθρωπος σὰν ἐμᾶς καὶ εἰσέρχεται στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας γιὰ νὰ φανερώσει τὸ θέλημα του! Αὐτὸ εἶναι τὸ μήνυμα τῶν Χριστουγέννων γιὰ ὅλη τὴν ἀνθρώπινη οἰκογένεια. Ἡ κατὰ σάρκα γέννηση τοῦ Σωτῆρος στὴ Βηθλεὲμ ἀποτελεῖ γεγονὸς παγκοσμίου ἐμβελείας, πὺ ἀναγνωρίζεται ἀπὸ τοὺς πολιτισμοὺς σὲ ὅλα τὰ μῆκη καὶ τὰ πλάτη τῆς γῆς, ἂν καὶ κάποιες φορές χάνεται τὸ ἀληθινὸ νόημα τῆς ἐορτῆς. Οἱ ἅγιες ἡμέρες τῶν Χριστουγέννων κατακλύζονται ἀπὸ τὸ πνεῦμα τοῦ καταναλωτισμοῦ, ὥστε κάποιοι νὰ θεωροῦν ὅτι ἡ ἱερότητα τῆς ἐορτῆς παραθεωρεῖται. Ὅμως ἡ ἱερότητα καὶ ἡ σημασία τῆς τοῦ Χριστοῦ γεννήσεως δὲ χάνεται οὔτε παραθεωρεῖται, διότι ὁ ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, ὁ ὁποῖος ἀνέτειλε μὲ τὴν ἀνάσταση τοῦ Κυρίου, δὲ δύνει εἰς τὸν αἰῶνα. Ἀλλὰ ἂς δοξάζουμε τὸ Θεὸ καὶ γιὰ αὐτὸ τὸ πνεῦμα τῆς προσφορᾶς καὶ τῆς ἀνταλλαγῆς δώρων ἀκόμη καὶ ἀνάμεσα στοὺς ἀνθρώπους πὺ δὲν



πιστεύουν, γιατί αυτό αποτελεί υπόμνηση σε όλους μας για το μεγάλο δώρο του Θεού προς εμάς, που είναι το θείο βρέφος, ο ίδιος ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός.

Αυτή ακριβώς είναι, αγαπητοί μου χριστιανοί, η αλήθεια των Χριστουγέννων, ότι η σωτηρία μας οφείλεται στον «τεχθέντα εν τῷ σπηλαίῳ καὶ ἀνακλιθέντα ἐν τῇ φάτνῃ τῶν ἀλόγων»! Ἡ «Χριστοῦ θεία γέννησις» στή μικρὴ πόλη τῆς Βηθλεὲμ ἀποτελεῖ τὴν ἀπόλυτη συγκατάβαση τοῦ Θεοῦ, παρεμβαίνοντας στὴν ἱστορία τοῦ κόσμου. Ὁ Θεὸς κενώνει τὸν ἑαυτό του, ὅπως ὁ ἀπόστολος Παῦλος σημειώνει στὴν ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς Φιλιππησίους: «ἀλλ' ἑαυτὸν ἐκένωσε μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος, καὶ σχήματι εὐρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ» (Πρὸς Φιλίπ. 2:7-8).

Ὁ Θεὸς κενώνει ἑαυτόν, ὥστε νὰ μᾶς καταστήσει ὄντα ἐν πληρότητι χάριτος καὶ σοφίας! Ὁ Θεὸς γίνεται πλήρης ἄνθρωπος ἐκτὸς τῆς ἁμαρτίας, γευόμενος θανάτου, ὥστε νὰ βροῦμε «ὁδὸν σωτηρίας καὶ ζωῆν αἰώνιον». Ὁ Θεὸς προσφέρει ὡς δῶρο τὸν υἱό του τὸ μονογενὴ στήν κτίση, μιὰ μεγάλη δωρεὰ πού δύσκολα τὴν κατανοοῦμε μὲ τὴ λογικὴ μας. Στὴν πραγματικότητα εἶναι ἡ ἴδια ἡ ἀποστολὴ τῆς ἐκκλησίας, ὡς σώματος τοῦ Χριστοῦ, πού δείχνει τὴν ἄπειρη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιὰ ὅλη τὴ δημιουργία καὶ εἶναι ἐν τέλει ἡ ἀληθινὴ κλήση τοῦ Θεοῦ πρὸς ὅλους εμάς!

Ἔτσι, αγαπητοί μου ἀδελφοί, ἄς ψάλουμε «Χριστὸς γεννᾶται! Δοξάσατε!» μὲ καρδιὲς προετοιμασμένες γιὰ νὰ δεχθοῦν τὸ θείο βρέφος! Ἄς ἀνανεώνουμε διαρκῶς τὴ γεναιοδωρία μας πρὸς τοὺς ἄλλους αὐτὴ τὴν ἁγία περίοδο, ἀποδεχόμενοι αὐτὸ πού οἱ ἀδελφοί μας μποροῦν νὰ προσφέρουν, ἐμπνεόμενοι ἀπὸ τὸ «τεχθὲν νήπιον τῆς Βηθλεὲμ».

Χριστὸς γεννᾶται! Δοξάσατε!

† Ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος

† Ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος