

**העם היהודי זקוק לתנועה המסורתית.** פעמים רבות אני פוגש אנשים שאומרים לי שלעם היהודי אין צורך בתנועות, שעלינו לבטל את כל הכיתות ולדבר רק על יהדות. אנשים אחרים מציעים לנו להתמזג עם תנועות אחרות. לכולם אני עונה: **"העם היהודי זקוק לתנועה המסורתית"**. אל תבינו אותי לא נכון: אני באמת יהודי פלורליסטי, ואיני מאמין שעל כל היהודים להשתייך לתנועה המסורתית (מבעתת אותי המחשבה שלכולנו תהיה דעה אחת בלבד ורק דרך אחת ויחידה לחוות את יהדותנו). אני כן מאמין שעלינו להעמיד בפני כל היהודים, ובמיוחד בפני אלה שלא מצאו או לא קבעו את הקשר שלהם ליהדות, את האפשרות של היהדות המסורתית.

היהדות המסורתית היא יהדות אמיתית המציעה דרך חיים בהנחיית ההלכה וגם על פי ערכים שאנו למדים ממקורות היהדות.

במהלך שלושת החודשים האחרונים הזדמן לי לבקר בקהילות ובפרויקטים של התנועה המסורתית במקסיקו, קוסטה ריקה, בואנוס איירס, מונטבידאו, פריז, ברלין, לונדון, ובודפשט, ובכל מקום הלהט וההתלהבות של תנועתנו מספקים מענה ברור ליהודי המודרני המבקש לחיות את יהדותו במסגרת מסורתית עכשווית והלכתית. במהלך הזמן כאמור נפגשתי בישראל עם קבוצות צעירים שהגיעו לישראל דרך התכניות של "נועם עולמי" ו"מרום עולמי" מארצות שונות: ברזיל, מקסיקו, אוקרינה, צרפת, אוגנדה וארה"ב. קבוצות מדהימות של צעירים יהודיים שדואגים להמשכיות העם היהודי, ועוסקים בה ובהרחבת התנועה המסורתית בארצותיהם.

חזרנו לעבוד כתף אל כתף עם "מרום עולמי". יש מי שחושבים שהצעירים הם עתידנו, אני חושב שהם גם ההווה שלנו ושעלינו לאפשר להם את המרחב הדרוש להגברת מנהיגותם בקרב העם היהודי.

מצד שני עלינו להיות פעילים יותר בתנועה שלנו, לחזק את "מרכז" – הביטוי הציוני של התנועה המסורתית – ולראות לכך שידידינו ותומכינו יבינו את החשיבות שיש להרחבת שורותיה של "מרכז" על מנת להשיג ייצוג הולם במוסדות הלאומיים.

**אנחנו צריכים שעוד ידיים ולבבות יצטרפו אלינו. אני קורא לכם להיות מעורבים באמצעות התנדבות או תרומה ל"מסורתי עולמי", "מסורתי אמלאט", "נועם עולמי", ו-"מרכז", בכל אחד מהמרכזים שלנו ברחבי העולם או ישירות ל-"מרכז עולמי".**

המלאכה רבה, "העם היהודי זקוק לתנועה המסורתית".

פרקי אבות 2:15 : רבי טקפון אומר, היום קצר והמלאכה מרבה.....

הבה נתחיל עכשיו.

שלום רב מירושלים

הרב מאוריסיו בלטר

מנכ"ל – "מסורתי עולמי" ו-"מרכז עולמי"